

ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Στις 4 Δεκεμβρίου 2010, στα πλαίσια «αντι-τρομοκρατικής» επιχείρησης συλλαμβάνονται σε διάφορες περιοχές της Αθήνας οι αναρχικοί Χ. Πολίτης, Κ. Σακκάς, Α. Μητρούσιας, Σ. Αντωνίου, Γ. Καραγιαννίδης και Δ. Μιχαήλ. Στους συλληφθέντες προσάπτονται κατηγορίες για συμμετοχή σε άγνωστη(!) «τρομοκρατική» οργάνωση χωρίς όνομα, χωρίς ενέργειες, χωρίς δράση, χωρίς καλά-καλά οι κατηγορούμενοι να γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους. Μετά από έξι μήνες οι Χ.Πολίτης και Δ.Μιχαήλ απαλλάσσονται από το κατηγορητήριο και οι υπόλοιποι κατηγορούνται πια για συμμετοχή στην Ε.Ο. Συνομοσία των Πυρήνων της Φωτιάς.

Η Στέλλα Αντωνίου, μία από τους υπόλοιπους τέσσερις κατηγορούμενους, παραμένει προφυλακισμένη παρά την άρνηση των κατηγοριών καθώς και την ανυπαρξία οποιουδήποτε ενοχοποιητικού στοιχείου εναντίον της, ενώ τις τελευταίες μέρες η ίδια, όπως και οι συγκατηγορούμενοί της, επιβαρύνεται με τις κατηγορίες για 250 επιθέσεις για τις οποίες έχει αναλάβει την ευθύνη με προκηρύξεις της η Συνομοσία Πυρήνων της Φωτιάς στην οποία τη συμμετοχή της η Στέλλα αρνείται εξαρχής. Ωστόσο, η δραστηριοποίησή της για χρόνια στον αναρχικό χώρο, οι προσωπικές της σχέσεις με κάποιους από τους συγκατηγορούμενούς της, η καθολική άρνησή της να συνεργαστεί με οποιονδήποτε τρόπο με τις αρχές καθώς και η συνεχής και δυναμική συμμετοχή της στους αγώνες που διεξάγονται μέσα από τις φυλακές ενάντια στη γενικότερη εξαθλίωση του σωφρονιστικού συστήματος είναι αρκετά στοιχεία για να παραμένει η συντρόφισσα φυλακισμένη μέχρι και σήμερα.

Ως τώρα η Στέλλα Αντωνίου έχει υποβάλλει πέντε αιτήσεις αποφυλάκισης έχοντας απορριφθεί οι τέσσερις πρώτες ενώ σε εκκρεμότητα παραμένει η τελευταία που υπεβλήθη στις 8 Μάρτη. Η εκδικητική αυτή στάση των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών έχει καταφανή στόχο την πολιτική αλλά και τη φυσική εξόντωση της συντρόφισσας η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας το οποίο προϋπήρχε αλλά επιδεινώθηκε σοβαρά κατά τον εγκλεισμό της στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού.

Εν μέσω καθεστώτος έκτακτης ανάγκης και της ολοένα εντονότερης έκφρασης οργής από την κοινωνία, οι εξουσιαστές προσπαθούν να οχυρωθούν τρομοκρατώντας και εκφοβίζοντας κάθε αντιστεκόμενο/αγωνιζόμενο κομμάτι αυτής. Από τους τόνους χημικών και την καταστολή στις διαδηλώσεις, μέχρι την, κατά βούληση, φυλάκιση αγωνιστών και την εφαρμογή του «αντι»-τρομοκρατικού νόμου, ο σκοπός της κυριαρχίας είναι ξεκάθαρος και δεν είναι άλλος από τη φυσική, πολιτική και ηθική εξόντωση των πολιτικών του αντιπάλων.

Από τη μεριά μας τασσόμαστε συνειδητά στο πλευρό όσων έχουν επιλέξει το δρόμο του αγώνα ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας, στο πλευρό όσων εμμένουν στις επιλογές τους και συνεχίζουν να μάχονται γι' αυτές μέσα ή έξω από τα κελιά της δημοκρατίας. Η έμπρακτη αλληλεγγύη μας στους φυλακισμένους αγωνιστές είναι δεδομένη και θα περάσει πάνω από τις ορέξεις και τα σχέδια κάθε εξουσιαστή, κάθε ένστολου(ή μη) φορέα της αστικής νομιμότητας. Μέχρι και το γκρέμισμα και της τελευταίας φυλακής, μέχρι να'μαστε όλοι ελεύθεροι.

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΠΡΙΛΗ, 18:00,

ΣΥΝΤΑΓΜΑ



Πρωτοβουλία Αναρχικών-Αντιεξουσιαστών
από τους πρόποδες του Υμηττού
paarty.squat.gr