

ΜΑΥΡΟΤΙΝΑΚΑΣ

vol. 3 / νοέμβριος 2013



Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΥΣ ΓΚΡΙΖΙΣ!
ΣΤΟ ΓΚΡΙΖΟ ΧΡΩΜΑ



Όσο εσύ κοιμάσαι......ή απλά αδιαφορείς, ή φοβάσαι, ή παραιτείσαι, ή θεωρείς εκ των προτέρων μάταια την όποια αντίδραση, βουλιάζοντας σε μια καθημερινότητα απλής επιβίωσης, βουβαμάρας κι αποχαύνωσης, σε μια καθημερινότητα που άλλοι έχουν προδιαγράψει για σένα και που τους βοηθεύει μια χαρά να μένεις εγκλωβισμένος σ' αυτήν, έχει στο νου σου ότι...

Κράτος, αφεντικά και τα λοιπά τσιράκια τους ζωντανεύουν τους χειρότερους εφιάλτες σου..

που μοιάζουν με το απελπισμένο

βλέμμα xιλιάδων απολυμένων στις ουρές του ΟΑΕΔ, το εριστικό χαμόγελο ενός μπάτσου που σηκώνει το γκλομπ του ενάντια σε διαδηλωτές, τα εξαθλιωμένα πρόσωπα xιλιάδων μεταναστών πίσω από τα συρματοπλέγματα των στρατοπέδων συγκέντρωσης, τη βουβή απόγνωση στο άκουσμα νέων απολύσεων και διαθεσιμοτήτων, τα εικκενωμένα κτίρια καταπλήψεων και τα ματωμένα πρόσωπα αγωνιστών στα μπουντρούμια της ΓΑΔΑ, τις υποκριτικές διακρυόξεις περί πάταξης της ανομίας και του φασισμού, τη θέα μαθητών να οδηγούνται στα κρατητήρια, το άψυχο σώμα ενός αγωνιστή από μαχαίρι φασίστα ένα βράδυ στο Κερατσίνι..

Είναι καιρός, λοιπόν, να ξυπνήσεις..και να δράσεις! Να αντιδράσεις! Μέσα κι έξω από το σχολείο σου. Να κατεβείς στο δρόμο και να φωνάξεις και η φωνή σου να ενωθεί με τις κραυγές xιλιάδων άλλων. Τί κι αν εσύ είσαι μαθητής, κι ο άλλος απολυμένος; Τί κι αν κάποιος ποιγίζεται

ως ντόπιος κι ο άλλος ξένος; Ποιους ωφελούν άραγε αυτοί οι διαχωρισμοί; Στα μάτια τα δικά σου και στα μάτια του διπλανού σου καθρεφτίζεται η αδικία και η εκμετάλλευση. Το άλλο άκρο δε βρίσκεται εκεί. Το άλλο άκρο απεύχεται αυτό το καθρέφτισμα. Σε θέλει σκυφτό και εξαθλιωμένο, ανήμπορο να σκεφτείς, να μιλήσεις, μα πάνω απ' όλα να zήσεις. Τι διαλέγεις, λοιπόν; Μια επιβίωση που μαρτυρά φόβο και υποταγή ή μια zωή που κραυγάζει ελευθερία; Μια zωή που ανασταίνεται πίσω από πύρινα οδιοφράγματα και ενώνεται κομμάτι-κομμάτι στα μονοπάτια προς την κοινωνική απελευθέρωση.

Γιατί, όταν, λοιπόν, ξυπνήσεις...και αντιληφθείς πως τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι δεδομένο και πως όλα αιλλάζουν και τα πάντα ανατρέπονται ...

Ο Μαυροπίνακας είναι μια αυτοοργανωμένη απόπειρα έκφρασης και επικοινωνίας μέσα και έξω από τις σχολικές αίθουσες.

Μοιράζεται χέρι με χέρι στα σχολεία, τους δρόμους και τις πλατείες του Βύρωνα, της Καισαριανής, του Παγκρατίου και του Υμηττού ώστε να συμβάλλει στην διάχυση του ανατρεπτικού λόγου μέσα στις μαθητικές και νεανικές κοινότητες αλλά και να συναντηθεί μαζί τους.

Δεν γουστάρει ιεραρχίες και κομματόσκυλα, αυθεντίες και ξερόλες, έχει δική του σκέψη και κριτική. Στις παρέες του χωράνε όλοι χωρίς διαχωρισμούς

(εθνικούς, θρησκευτικούς κ.α) και δεν πάει καθόλου αυτούς που τις χαλάνε: τον κάθε φασιστάκο ή ρατσιστή. Δεν έχει χορηγούς και σπόνσορες & δρα με βάση τις αξίες της αυτοοργάνωσης,

της αλληλεγγύης, της εξέγερσης, της ελευθερίας.

Πέρα από σκέψεις και ανησυχίες που αποτελούν προϊόν συλλογικής επεξεργασίας της Πρωτοβουλίας αναρχικών/αντιεξουσιαστών από τους πρόποδες του Υμηττού, φιλοξενεί ισότιμα κάθε άλλη άποψη ή έμπνευση που τον γουστάρει.

Είναι ανοιχτός στη συμμετοχή και υπάρχει πάντα χώρος για τον καθένα/καθεμία από εσάς που θέλει να συμβάλλει μ' οποιονδήποτε τρόπο: με ένα κείμενο ή ένα σύνθημα, ένα σκίτσο

ή ένα κόμικ, ένα στίχο ή ένα τραγούδι, με ένα γεγονός ή μια ιστορία ολάκερη.

Για επικοινωνία:
paapty123@yahoo.gr

E, AYTO KI AN ΘΑ 'NAI ONEIRO!

**“Επιμένω σε έναν άλλον κόσμο.
Τον έχω τόσο ονειρευτεί,
τόσο πολύ έχω σεργιανήσει μέσα του,
που πια είναι αδύνατο να μην υπάρχει”**
Χ. Λάσκαρης



Ερεις γάντως αποφεύχουμε τις ταρτέλες. Είμαστε άνδρων, όχι τίτλοι κι ορισμοί. Η αναρχία του υπερασπιζόμαστε δεν αντικατοπτρίζει ένα στεγνό, απρόσωπο ίδεολόγημα, αλλά γηγάζει από την εσωτερική ανάγκη μας να εκφραστούμε και να αξιοποιήσουμε τη μοναδική ευκαιρία μας στη ζωή, σύμφωνα με τα σικά μας «έθη», τα σικά μας ένστικτα, τις σικές μας προσδοκίες!

Καταλήγοντας, λοιπόν, στο στόχο του ανέφερα ζεκινώντας τις σκέψεις μου, είμαι αποφασισμένη να επιμένω σε αυτόν. Δε συμβιβάζόμαστε. Δε σιαγραφρατευόμαστε τα όνειρά μας. Δεν καταγνίγουμε την οργή μας. Επιμένουμε σ' έναν άλλο κόσμο.”

“Θέτοντας εξ’ αρχής το στόχο μου, χωρίς φλυαρίες και περιττά λόγια, ζητάω ελευθερία και αρεξάρτηση από κάθε φορέα εξουσίας. Ελευθερία συμματική, ελευθερία πνευματική, ελευθερία ιδική και φυσική. Δεν αγαπώ κατί παράδοχο και δε συμβιβάζομαι με τίποτα λιγότερο ή με κάτι που το φασιστικό τους σύστημα προωθεί ως ελευθερία, με σκοτώ την επιφίωσή του. Γιατί όταν ο θαός έχει μόνο μια φευδαρισμένη της ελευθερίας, είναι πιο ακίνδυνος.... Μίλισα για φασιστικό καδύς γνωρίζω ότι ζούμε υπό το βλέμμα της πιο υγραίνης μορφής του. Αυτή η μορφή εντορίζεται στις σχολικές αθλούσες και στις διατροσωτικές μας σχέσεις έως και τα υποτιθέμενα συφρονιστικά καταστήματα ή τη βουλή.

Μέσα σ’ έναν κόσμο που οι άνδρων έχουν μάζει να υπακούουν σε εντονές «κανωτέρων» και να εντερνίζονται υποκριτικούς ιδικούς φραγμούς, ερεις αρνούμαστε να μηρύμε σε προσχέδιασμένα «καλούγια» κι εγινέχουμε να μην προσποιηθούμε έναν άλλον εαυτό για να είμαστε συμβατοί με τα κοινωνικά τους πρότυπα. Γιατί η εγινόγη είναι δική μας και αυτό είναι κάτι που οφείλει ο καλένας να συνειδητοποιήσει, αφού η εγινόγη της δύναμης του εαυτού μας είναι ότιδο. Ότιδο σήμερα είναι η αδημάτεργυνη κι ο αδημάτεργυνος, αξέσ που έτερουμε ας ευνοδοιτόρους στον αγώνα μας. Σε αυτόν τον αγώνα, δε χωράνε προκαταβλήφεις και νόρμες, ούτε αγοκομένες δεωρίες και ξύλινος λόγος. Παρά μόνο το Τάδος, η Σημιουργική οργή και η έντονη επιδυρία για έναν ελεύθερο κόσμο!

Ακούγοντας ποδόνους να χαρακτηρίζουν το αναρχικό όραμα άλλες φορές ουτογιά και άλλες τροφοκρατία, τροφάζω στη συνέδεση της μάζας να αδυνατεί να δεχτεί το διαφορετικό. Συνέχεια μίλουν για Σημοκρατικούς δεσμούς, για ισότητα και ομαλή συμβίωση. Αντιδέτως, αναδρέφουν μια κοινωνία χειραγωγήσιμη, ρατσιστική και εχθρική προς το συνάνθρωπο.

Ποιος λοιπόν ζει σε ουτογιά;

Tns H.

6 χρόνια στο δημοτικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο, 6 χρόνια στο πανεπιστήμιο...

Που πήγαν τα υπόλοιπα χρόνια;

Το μόνιμο ποιηματάκι γονιών και δασκάλων είναι «να' σαι καλός μαθητής, να περάσεις σε μια καλή σχολή, να τελειώσεις νωρίς, για να βρεις μια καλή δουλειά». Και τι σημαίνει καλή σχολή; Προφανώς όχι κάποια που σ' αρέσει, αλλά αυτή που σου εξασφαλίζει μισθό... ακόμα και αν αυτό σημαίνει να γίνεις μπάτσος. Ήραί το παραμυθάκι, αλλά μήπως να δούμε τι γίνεται γύρω μας και τι σημαίνει καλή δουλειά;

Συνεχώς ενημερωνόμαστε για τα τραγικά ποσοστά της ανεργίας που αγγίζουν το 30% και ειδικά στους νέους ξεπερνούν το 60%. Αυτοί που δουλεύουν θεωρούνται οι «τυχεροί» της υπόθεσης. Τι τύχη κι αυτή! Ο βασικός μισθός είναι στο «δυσθεώρητο» ποσό των 586€ μικτά: 470 στο χέρι και τ' άλλα «ασφαλιστικές εισφορές» για ιατρική περίθαλψη ενώ τα νοσοκομεία κλείνουν και για σύνταξη ενώ κοντεύει και αυτή να καταργηθεί.

Φοβερός μισθός! Φτάνει να τρως μια φορά τη μέρα, εξασφαλίζοντας και σίγουρη δίαιτα. Ποτά και τσιγάρα ξέχασέ τα, για την υγεία σου φροντίζουν. Αν όμως είσαι κάτω των 25 και βρεις δουλειά, είναι ποιλήτα τα 586,. Για την ηλικία σου αντιστοιχούν τα 510 και ποιλήτα σου πέφτουν με βάση το

Σύμφωνο Πρώτης Απασχόλησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτά ισχύουν για τους «τυχερούς» που δουλεύουν 8ωρο. Οι περισσότεροι είτε ημιαπασχολούνται, άρα παίρνουν τα μισά πλεφτά και τα μισά ένσημα, είτε δουλεύουν μέσω διαφόρων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, προγράμματα του ΟΑΕΔ για τους μακροχρόνια άνεργους, κοινωφελή προγράμματα εργασίας) 3μηνα ή το πολύ 6μηνα και συνήθως ανασφάλιστα. Κοινώς λίγα χρήματα, για λίγο καιρό, έτσι για χαρτζιλίκι, βρε αδερφέ. Και μη νομίζεις πως θα ξεμπερδέψεις γρήγορα πλόγω συνταξιοδότησης. Λίγο η ανεργία, λίγο η ανασφάλιστη εργασία... κάνε πλογαριασμό και θα δεις.

Να είσαι σίγουρος πως αυτόν το πλογαριασμό τον έχουν κάνει άλλοι για σένα. Γιατί μη γελιόμαστε, εμείς μπορεί να παλεύουμε για να zήσουμε, αλλά κάποιοι άλλοι πλούτιζουν. Άλλωστε, όπως θα' χει πάρει το αυτό σου στον καπιταλισμό ζούμε, που απ' την φύση του ως σύστημα προϋποθέτει την εκμετάλλευση του κόσμου της εργασίας (και της φύσης, βεβαίως-βεβαίως). Κοινώς, πληρώνεσαι πιγότερα από αυτό που η εργασία σου αξίζει και τη διαφορά αυτή την καρπώνονται οι λίγοι και εκλεκτοί που καθορίζουν τις ζωές μας (αφεντικά τους λέμε εμείς). Να ξεκαθαρίσουμε κάτι μια και καλή. Δεν έχουμε κάποιο φετίχ με την εργασία, δεν νιώθουμε άχρηστοι χωρίς αυτή και μια χαρά μπορούμε να καλύψουμε τον ελεύθερο χρόνο μας με τρόπο πολύ πιο δημιουργικό και ευχάριστο. Η εργασία έτσι όπως επιβάλλεται, προφανώς δε φέρνει χαρά: Την υπομένουμε, γιατί η πώληση της εργατικής μας δύναμης είναι ο τρόπος για να επιβιώσουμε. Και από την άλλη, άλλος ένας τρόπος για τους από πάνω να μας κρατούν υπάκουους κι αδρανείς. Και πώς γίνεται αυτό; Κλέβοντας τον ελεύθερο μας χρόνο. Γιατί όταν δουλεύεις για 10 και 12 ώρες, από τις οποίες πληρώνεσαι τις 8, αν είσαι απ' τους «τυχερούς». Μήπως σου μένει χρόνος να βγεις; Να δημιουργήσεις; Να σκεφτείς; Να επικοινωνήσεις; Να zήσεις;



«Εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι», πλέι η λαϊκή παροιμία. Η κατάληπη φράση για να περιγράψει την φετινή κατάσταση στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ. Στις 9 Ιούλη, η κυβέρνηση με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου καταργεί 56 τεχνικές ειδικότητες και 20.000 σπουδαστές των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ μένουν ξεκρέμαστοι. Επιπλέον, το Υπουργείο με μια μονοκοντυπλιά πετά έξω απ' τα σχολεία 3.000 «πλεονάζοντες» εκπαιδευτικούς που συγκαταλέγονται μονομιάς στον κατάλογο των απαιτούμενων «διαθεσιμοτήτων» απ' το δημόσιο. Ο Σεπτέμβρης βρίσκει τα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ ερημωμένα και εκκενωμένα. Ζωή θα τους δώσουν προσωρινά οι κοινές καταλήψεις μαθητών-εκπαιδευτικών που μετατρέπουν τα σχολεία σε κέντρα αγώνα.

Πλέον, ο εκβιασμός για κάθε μαθητή-τριά είναι σαφής: ή βγάζεις τον σκασμό και ακολουθείς άλλη ειδικότητα, ή βγάζεις τον σκασμό και πληρώνεις κάποια από τα ιδιωτικά τεχνικά εκπαιδευτήρια που, όλως τυχαίως, «απορρόφησαν» (και μονοπωλούν, βέβαια) τις κατηγοριές ειδικότητες. Άλλιως, πετάγεσαι «οικειοθετήώς» έξω από την εκπαίδευση.

Και οι εκβιασμοί δεν τελειώνουν εδώ. Ο καινούργιος εκβιασμός πλέγεται «ΜΑΘΗΤΕΙΑ». Το νέο αυτό φρούτο αφορά τους μαθητές των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ που θα υποχρεώνονται πλέον να εργάζονται για 6 μήνες ως «μαθητευόμενοι» για να πάρουν ένα κωλόχαρτο-απολυτήριο τεχνικής εκπαίδευσης. Τα σχέδια του Υπουργείου, μετατρέπουν τα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ σε υποκατάστατα του ΟΑΕΔ που θα «σπρώχνουν» στην αγορά εργασίας φτηνούς εργαζόμενους με μισθό πιο κάτω και από τον κατώτατο: 300 ευρώ ανά κεφάλι για 30 ώρες εργασίας. Τα 300 ευρα αυτά τα ονομάζουν υποτροφίες για να νιώθουν τυχεροί όσοι τα πάρουν. Ασφάλιση ούτε για πλάκα, και ο εργοδότης μπορεί ανά πάσα στιγμή να «διακόψει τη συνέργασία» άνευ δικαιολογίας. Ούτως ή άλλως, οι ουρές των ανέργων, των «μαθητευόμενων» και κάθε μορφής ελαστικού εργαζόμενου προσφέρουν αμέτρητες, φτηνές ευκαιρίες για τα αφεντικά.

Αυτή η συνθήκη ισχύει εδώ και χρόνια για χιλιάδες φοιτητές των ΤΕΙ-ΑΕΙ που αναγκάζονται να δουλεύουν εξάμπονα οιλόκληρα για να πάρουν το κωλόχαρτο. Στο όνομα της «επαγγελματικής κατάρτισης» και της «απορρόφησης των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας», τα πανεπιστήμια επιβάλλουν την πλεγόμενη πρακτική άσκηση που λίγο απέχει από την μαθητεία. Χιλιάδες φοιτητές και σπουδαστές «μαθητεύουν» στις κακοπληρωμένες δουλειές και στον μισθό-χαρτζιλίκι, σε ωράρια-λάστιχο και στην απουσία στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων. «Απασχολούνται» σε επιχειρήσεις και μικρά/μεγάλα αφεντικά που τους συμπεριφέρονται ως τα «παιδιά για όλες τις δουλειές» αφού ουσιαστικά αναγκάζονται να κάνουν κάθε λογής χαμοδουλειές και να «κλείνουν τρύπες» προσφέροντας την φθηνή τους εργασία. Και κάπως έτσι, οργανώνεται, εδώ και χρόνια, η διαχείριση της φτηνής και ελαστικής εργασίας χιλιάδων νέων εργαζομένων.

Κι αν η όλη φάση μας θυμίζει σκλάβους και δούλους από αλλοτινές εποχές, δεν είναι τυχαίο. Ο ίδιος ο θεσμός της μαθητείας προέρχεται από τον Μεσαίωνα. Από τον 16ο-17ο αιώνα, τότε που ο καπιταλισμός στηρίζόταν σε μονοπώλια και συντεχνίες. Τότε που ο κάθε πρωτομάστορας-αφεντικό είχε στο πλευρό του (υπό τις διαταγές του...) εκατοντάδες νέους επίδοξους μάστορες (συνήθως από τις επαρχίες των αστικών κέντρων και χωρίς πρόσβαση στην εκπαίδευση) που «μαθητεύανε» στην τέχνη της κάθε δουλειάς. Μετά από χρόνια σκληρής και ΔΩΡΕΑΝ εργασίας (κλεμμένες εργατοώρες...), οι νέοι εργάτες αναγνωρίζονταν ως τεχνικοί και μπορούσαν πλέον και «επίσημα» να δουλεύουν στην συντεχνία του πρωτομάστορα.

Και συμβαίνουν αυτά στην Ελλάδα του 21ου αιώνα; Όχι, ακριβώς έτσι, είναι αλήθεια. Πόσο, όμως, διαφορετικό είναι να νιώθεις τυχερός όταν δουλεύεις για 300 ευρώ; Πόσο διαφορετικό είναι να πρέπει να δουλεύεις για ένα αφεντικό όταν ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή υπάρχουν χιλιάδες άλλοι που «ζηλεύουν» την κατάντια σου να δουλεύεις μ' αυτούς τους όρους;

Γιατί το μεγάλο κέρδος για τα αφεντικά δεν είναι μόνο τα κέρδη που βγάζουν από την δική μας εργασία. Είναι η δύναμή που έχουν να μας κρατούν διασπασμένους και φοβισμένους, φτωχούς και ευάλωτους. Και από πλευράς μας, θέλουμε να πάρουμε πίσω και τα δύο: και τον πλούτο που παράγουμε με τις δικές μας πλάτες και την συλλογική μας δύναμη να οργανωνόμαστε, να αντιστεκόμαστε, να καθορίζουμε τις ωρές μας χωρίς να υποκύπτουμε στις ορέξεις των αφεντικών μας. Και αυτό είναι το καλύτερο μάθημα που μπορούμε να πάρουμε και να δώσουμε ο ένας στον άλλον...





Αυτοί



δε θέλουν ΓΑΔΑ,



θέλουν ΠΗΓΑΔΑ



Δύσκολοι Καιροί για παρακρατικούς!

Προσαγωγές, ανακρίσεις, προφύλακίσεις και το δημοκρατικό καθεστώς αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τις παρα-κρατικές δουλειές. Κάποιοι μένουν χωρίς καθήκοντα. Κουράγιο θρεπτικό, οι επόμενες κυβερνήσεις μπορεί να σας επαναπροσλάβουν...

Το κράτος για κανα 10ήμερο ντύθηκε την στολή του αντιφασίστα καταδιώκοντας τα σκουλήκια που εξέθρεψε εδώ και χρόνια. Αλήθεια! Ο φασίστας Δένδιας θα μείνει στην ιστορία ως "ο ορκισμένος διώκτης των ναζί στην Ελλάδα". Αλήθεια! Σε μια χώρα, που ακόμα κάποιοι πιστεύουν ότι το "ΟΧΙ" στους Ιταλούς φασίστες το είπε ο φασίστας Μεταξάς, ίσως οι φασίστες του 2050 να φωνάζουν με περιφάνια "τα ΌΧΙ θέλουν Σαμαράδες!".



Μην ανησυχείτε, τώρα με την κρίση, όλες οι σχέσεις περνάνε κρίση



Στο είπα, δεν έχω όρεξη για NAZάκια σήμερα



όσο δέρμα κι αν πετάξεις, φίδι είσαι δε θ' αλλάξεις



antifa notes

Το ίδιο Κάθαρμα που παρουσιάζεται ως μικρός Χίτλερ, πέταξε το ναζιστικό δέρμα μέσα σε μια μέρα και φόρεσε το συνολάκι του Καθωσπρέπει πατριώτη με μια essence εθνικιστή. Τόση περιφάνια και αντρίλα, θρεπτικό, παιδί μου; Σκιαχτήκαμε...

Βέλτιστη αντίδραση

Εξαρτάται όλο ακούω εξαρτάται
το κουρασμένο μου μυαλό μόνο δυσπιστία δυμάται
σκέφτονται το χρήμα και ποιος δα ναι το δύμα
ενώ ο άστεγος ο ξένος στο παγκάκι κοιμάται
ονειρεύεται, την άδικη γεύση του κόσμου γεύεται
καδώς εσείς προβατάκια στην υπεραφθονία οδεύετε,
παντρεύετε τις κόρες με τα άσπρα νυφικά τους
γρυδιές μαυροκόκκινες στα γόρδια δεσμά τους

Το ενδιαφέρον όλων των όντων εκτιμάται πολύ σπάνια
πρώτη ύλη όλου του κόσμου η διπνεκής αδράνεια
δε δέλουμε πιστώσεις, δε δέλουμε ούτε δάνεια
μπάτσοι και φασίστες να καδούνε στην αφάνεια
και εκεί να κατανοήσουν τι άτομα υπόρχανε
κιλιάδες οικογένειες στο γκρεμό τις ρίζανε
με την αδιαφορία τους και τους τραμπουκισμούς τους
με την άσκηση εξουσίας και τους «δεμιτούς» σκοπούς τους

Τηλεόραση, διαδίκτυο, τύπος η δική τους ενημέρωση
διακωρίζει το κάθε τι, σε κάνει ρατσιστή
με μηκανισμούς ρουτίνας
κιλιάδες αξιόλογες προσπάθειες βρίσκονται στα δυμαράκια
μολότοφ στο προαύλιο της παγκόσμιας βιτρίνας
ζώντας δίχως σύμβολα μα και ούτε με ταρπέλα
δεν πέφτω στην παγίδα τους
που τρέχει να κολλήσει πάνω σα βδέλλα
Κ.



«Με το hip hop αντέχω...» ● ● ● ● ● ●

Ένας στίχος μιας ιστορικής hip hop μπάντας, των FFC, που αποκαλύπτει την πραγματική φυσιογνωμία της hip hop κουλτούρας: μέσο για όσους θέλουν να εκφραστούν μέσα σε μια πραγματικότητα που τους πνίγει, τρόπος να καυστηριάσεις τα «κακώς κείμενα», όπλο για να αντιμετωπίσουμε όσα βιώνουμε χύρω μας. Ελεύθερη γραφή, μπασταρδεμένοι ρυθμοί, μουσικός πειραματισμός, graffiti, αυτοσχέδιος χορός: τα hip hop στοιχεία (ή στοιχεία...) που δεν διδάσκονται σε καλλιτεχνικά μαυσωλεία. Μπορούν να γίνουν κτήμα του καθενός μέσα από την προσωπική εμπειρία, την τροφοδότησή της με αγωνίες, επιθυμίες και ανάγκες. Και με λίγη παθιασμένη εξάσκηση, βέβαια.

Η hip hop κουλτούρα ιστορικά, όταν δεν αναλώθηκε στην αυταρέσκεια των «πρωταγωνιστών» της και στις γελοίες κοκορομαχίες ανάμεσα σε Stars και κλίκες, σημάδεψε και σημαδεύτηκε από τις εξέχεις διαθέσεις των καταπιεσμένων και αποκλεισμένων ανά τον κόσμο: από τους αγώνες για τα δικαιώματα των μαύρων στην Η.Π.Α την δεκαετία του 1970 μέχρι την εξέχεις τους στο Los Angeles το 1991 ενάντια στην αστυνομική Βαρβαρότητα, από τις πολυήμερες αναταραχές που προκάλεσαν οι νεαροί προλετάριοι, μετανάστες 2ης χεινιάς («αποβράσματα») κατά τον φασίστα γάλλο πρόεδρο Σαρκοζύ) στα χαλικά προάστια το 2006 με αφορμή την δολοφονία 2 νεαρών μαύρων μετά από αστυνομική καταδίωξη μέχρι τις πρόσφατες αντιφασιστικές κινητοποιήσεις μετά την δολοφονία του αντιφασίστα Π.Φύσσα (Killah P) από τα χρυσαυγίτικα καθάρματα.

Μια κουλτούρα γεμάτη οργισμένες φωνές και αιχμηρές αλήθειες που αποτέλεσε το κατάλληλο Soundtrack για την συλλογική, δημιουργική ή καταστροφική, κίνηση όσων αρνούνται την σιωπή, την ασφυξία και τον θάνατο που επιβάλλει ο πολιτισμός της εξουσίας.

Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βλέπουμε αυτήν την κουλτούρα να ορθώνει ανάστημα και στις γειτονιές μας. Γειτονιές με την δική τους ιδιαίτερη ιστορία για την hip hop κουλτούρα στον ελλαδικό χώρο. Αυτοοργανωμένες hip hop συναυλίες από νεολαίους που χαλούν την ησυχία των γειτονιών μας, graffiti με άποψη που ομορφαίνουν τα ντουβάρια, συμπράξεις ακιδεμόνευτων συλλογικοτήτων και hip hop δημιουργών στα πλαίσια πολιτικών εκδηλώσεων. Χωρίς χορηγούς και χρήμα στη μέση, πέρα από κομματικούς ή πολιτιστικούς νταβατζήδες, ενάντια στην επιβολή της σιωπής και του φόβου. Διεκδικώντας έμπρακτα την ελευθερία έκφρασης μέσα σε καθεστώς κοινωνικού εκφασισμού, στήνοντας σε πλατείες και δημόσιους χώρους μικρές γιορτές αλληλεγγύης και ελευθερίας.

Με τα μικρόφωνα και τις φωνές μας, με τα χέρια και τις γροθιές μας.

ΥΓ.αφιερωμένο στον Dj Differ και σε όσους το κρατάνε ζωντανό και μακιτικό



«Με συλ εξεγερμένο επισημαίνω
Κρούω τον κώδωνα, χτυπώ απρόβλεπτα, μήνυμα στέλνω
από μικρόφωνο αναμμένο και βινύλιο χαραγμένο
Ηχορυπαίνω τον κόσμο σου τον εύθραστο αρμονικά
πλασμένο

Με συλ αμετανόητο απ'τα υπόγεια βγαλμένο
και είναι εδώ φίλοι καλοί, πύκοι τρεποί
Επανάσταση και μουσική, μια αγάπη, μια ζωή
Ορθώνοντας street rap φωνή
Κόντρα σε ότι σας θέλει σα πρόβατα στη σφαγή.»



Πρωτοβουλία αναρχικών-αντιεξουσιαστών
από τους πρόποδες του Υμετού